

# **O HEER, MIJN ROTS EN MIJN VERLOSSER [O LORD, MY ROCK AND MY REDEEMER]**

**VERS 1** O Heer, mijn Rots en mijn Verlosser  
U bent alles wat mijn ziel verlangt  
Mijn God, als U is niemand anders  
U geeft ware vreugde in mijn hart  
Genadebron, niet te doorgronden  
Uw liefde, ruimer dan 't heelal  
De waarheid wordt in U gevonden  
Mijn hoogste goed, Die mij vervullen zal

**VERS 2** O Heer, mijn Rots en mijn Verlosser  
U verdedigt mijn vermoeide hart  
Mijn Zwaard, U slaat ook de bedrieger  
En mijn Schild, U weert zijn pijlen af  
Mijn Lied, als vijanden omringen  
Mijn Hoop, als 't water om mij stijgt  
Dan noch zal ik toch blijven zingen  
O Heer van trouw, mijn toevlucht in de strijd

**VERS 3** O Heer, mijn Rots en mijn Verlosser  
U die opricht wie gevallen is  
Mijn schuld gedragen op Uw schouders  
In mijn plaats, U stierf die dag voor mij  
U rees uit 't graf in overwinning  
Vergevend wat ik heb misdaan  
O Heer, mijn Rots en mijn Verlosser  
Laat al mijn tijd tot eer zijn van Uw Naam